

Füzeler problem değil!

DEVLETLERİN ve ulusların tarihe mal olması, ömürlerinin kısalması veya uzaması, o devletlerin üzerinde hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan insanların duyarlık dereceleri ile paralellik arzeder. Daha doğrusu duyarlı okudulan olayların çeşidine göre değişir.

Tarih bu örneklerle doludur.

Yahudilerin vatan olarak gördükleri topraklara karşı duyarlıktan. Nasıl da hiç yoktan kendilerine bir vatan oluşturduklar. Amerika'nın halkına karşı ilgisi. Tek bir ferdi için nasıl da başka bir ülkeyi bombalamaktan bile geri kalmadı. İngilizlerin örf ve ananelerine bağlılığı, Japonların onurları ve vatanları için hepsinin birer



**Dr. Mustafa
AYDIN**

kamikaze kesilmeleri gibi birçok örnek gekli aklıma. Tabii bu arada Ergenekon'dan Estergon'a, Trablus'tan Kırım'a, Yemen'den Sudan'a destanlar yazan, bugün 3-5 kişinin kaldıramadığı gülleyle sırtlayıp namıya yerleştiren ve Çanak-kale'yi geçilmez kılan Mehmetleri, namusu, onuru, bayrağı ve dini uğruna aç, susuz sırtında kağınsında mermi taşıyan Aziziyeleri ve daha nice isimsiz kahramanları bağrından çıkararak ulusumun duyarlığını düşündüm.

Birçok konuda olduğu gibi insanların duyarlı oldukları olaylar ve duyarlık dereceleri de zamanla değişiyor olsa gerek. Bir zamanlar uğruna canları verildiği, nihayetinde şehitlik mertebesine erişmek için yarışların yapıldığı değerlerin değiştiğini görmek, milyonlarca insanımızı olduğu gibi beni de çok ciddi şekilde üzüyor, derinden yaralıyor.

Olumsuzluk çıkırtkanlığına hiçbir zaman hoşgörülle bakmamışım. En kötü şartlarda bile insanlara inançlarını yitirmemelerini, geleceğe ümitle bakmalarını önermişimdir. Bunu yaparken de ailemize, toplumumuza, ülkemize ve hatta dünyaya duyarsız kalamayacağımızı, kalmamamızın gerektiğini vurguladım. Bu konuda da en önemli görevin medyaya ait olduğunu her fırsatta dile getirmişimdir. Medyaya aittir, zira insanların özellikle de ülkemizin güzel insanların duyarlık değerlerini, duyarlık derecelerini medya belirliyor da ondan.

BİR kanş toprağı için uğruna canlar verilen, gözü yaşlı anneler, yarlar, yetimler bırakılan vatanımı düşünüyorum. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine etrafını saran ateş çemberinin gittikçe daraldığını görerek anlatılmaz bir üzüntü duyuyorum. Ama asil içimizi parçalayan, yürekleri dağıtılan çemberin daralmasından öte, bu güzel ülkemize çevrilen füzelerin dahil birilerinin duyarlık derecelerini ısıtmaya, harekete geçirmeye yetmeyeceğidir. Füzeler kimin umurunda onlar Fadi-me'nin peşinde!..