

Sözün özünden olsun

Söz, dil yayından fırlayan bir oktur. Söz okunu kullanmakta acele etmemeli. Çünkü, seçmeden dil yayını gerersek, ya hedefi bulmaz söz okumuz, ya da vurmak istediğimiz hedefe ulaşamaz. İkisi de bize üzüntü verir. Gönül dili vardır, gözlerin dili vardır...Dilin çıkardığı her sesin söz olmadığını bilenler, özdekini söze dönüştürmek isterler. "Bizim de bir çift sözümüz var" özümüzden kopup giden...Genç gönüllere giden...Genç gönüllere, deli kanlılara..



**Dr. Mustafa
AYDIN**

Gencin biri, devrin en ünlü bilge kişisine gelir birgün...Şimdiye kadar sayısız öğretmenden ders aldığını, çok şey bildiğini anlatır hararetle...Genç; bilgeden kendisine şimdiye kadar öğretilmeyen bilgiyi öğretmesini ister.

Bilge gence döner :

- Bana bahçedeki ağaçtan bir meyve getir.
- İşte efendim
- Şimdi kır onu
- Kırdım efendim
- Ne görüyorsun ?
- Hiçbirşey...

Bilge gence döner ve şu açıklamayı yapar.

"Orada göremediğin anlaşılması güç olan, özden başka birşey değildir. İşte koca ağacın varlığı bu özde saklıdır..

Tamamlanması güç olan, özden başka bir şey olmayan bunda, var olan herşey kendi nefisine sahiptir. Şu hakikattir. O zattır ve sen oğlum, sen **Şu'sun**...

Delikanlı şaşırmıştır. "Dahasını söyleyin" der.

Bilge, "Öyleyse şu tuzu suya dök ve yarın sabah bana gel" dedi. Delikanlı söyleneni yapar.

Bilge; "Suya döktüğün tuzu bana getir" der. Delikanlı tuzu arar ama bulamaz. Tabi ki tuz çözülmüştür.

Bilge

- Kabin yüzündeki suyundan tat bakalım, nasıl ?

Delikanlı:

- Tuzlu
- Ortası nasıl ?
- Tuzlu
- Dibinden tat nasıl ?
- Tuzlu

Bilge gence şöyle der. "Burada, aynen vücudunda olduğu gibi hakikatı algılamıyorsun. Fakat gerçekte o oradadır. Tanımlanması güç olan, bu özde var olan her şey kendine sahiptir. Şu Hakikattir. Şu Zattır ve sen oğlum, sen **Şu'sun**..."

Sözüm anlayacak yüreklere...

Sözün özünden olsun

Söz, dil yayından fırlayan bir oktur. Söz okunu kullanmakta acele etmemeli. Çünkü, seçmeden dil yayını gerersek, ya hedefi bulmaz söz okumuz, ya da vurmak istediğimiz hedefe ulaşamaz. İkisi de bize üzüntü verir.

Yazısı 2'de



**Dr. Mustafa
AYDIN**