

YÖK oyunu

MALUM senaristler yıllardır sergiledikleri oyunların bir yenisini daha sahnelemek üzereler. Daha önce gündemde "Öğrenci harçları" vardı. Bir müddet gösterimde kalan bu oyun pek fazla rağbet görmeyince bu sefer de oyunu değiştirdiler. Bu seferki oyunun ismi "YÖK"

1996-1997 eğitim öğretim yılına girdiğimiz bu günlerde gözde üniversitelerimizin bir çoğunda taşı sopalı, vurdulu kırdılı, bardaklı sürahili ve de coplu öğrenci eylemlerine tanık oluyoruz. Öğrenim özgürlüklerini, birbirlerinin kafalarını kırarak, kanları akıtarak, ülkesinin yetkili organlarına küfürler savurarak ve dahi güvenlik güçlerine ellerine geçirdikleri her türlü maddeyi fırlatarak savunmaktan başka çareleri kalmamış gençlerimizi görüyoruz. Başka çareleri yok, çünkü, özgürlük anlayışlarını savunacak, kendilerini kamuoyu ve yetkili organlarda haklı gösterecek fikri tezleri olmadığı için fiziki tezlerini konuşturmadıkları. Tıpkı ormanlarda olduğu gibi.

Şimdilerde hedef tahtasına YÖK'ü asmışlar. Ellere geçirdikleri her şeyi bu hedefe fırlatarak tamamen bir çıkmaz içinde bulunan eğitim sistemimize çare aramaktalar. Ancak gözden kaçırdıkları bir şey var. Aynı kafalar 1980 öncesi de bu yöntemi deneyerek ülkeyi bir kan gölü haline getirmişlerdi. Onların deyimiyle YÖK, vurdulu kırdılı ve dahi kanlı düşünce özgürlüklerine karşı oluşturulmuş asker rejiminin bir uzantısı idi. Bir başka deyişle



YÖK'ü kendileri doğurmuştu. Şimdi merak ediyorum: Hedef tahtasına yatırdıkları YÖK'ün kaldırılması halinde bu sefer yerine neyi doğuracaklar.

Bu kafalara acizane nasihatimiz odur ki; 1980 öncesi işlenen fiziki eylemlere bu ülkenin tahammülü yok. Bu tür eylemlere dur demek için güvenlik güçlerine de ihtiyaç yoktur. Köylüsünden kentlisine, fakirinden zenginine, doğulusundan batılısına velhasıl bu ülke üzerinde yaşayan güzel insanımız neyin doğru neyin yanlış olduğu bilincindedir. Kitleleri bir koyun sürüsü gibi arkasından sürükleyen zihniyetler artık rağbet görmez olmuştur.

Ve diyoruz ki; yürütme organlarımızın bir çoğunda olduğu gibi YÖK de ülkemizin gelecekteki ihtiyaçları gözönüne alınarak mantıklı, akılcı ve bilimsel düşünen kafaların ortaya koyacağı projeler doğrultusunda yeniden yapılanmalıdır. Ancak kanla değil.