

Doğruyu, doğru yerde arama

İlköğretimde eğitimin öncelikli hedefi; körpe beyinlerin, sürekli değişen dünyalarına daha aktif bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Verimli kişilerin yetiştirilmesi ve iş yapabilme alışkanlığının kazandırılması ise bu hedefe bağlı bir sonuçtur.

Üstün nitelikli insan eksikliğini hissettiğimiz ülkemizde, genel bir kalite sorunu yaşadığımız da inkâr edilemez bir gerçek. Bir zamanlar dünyaya hükmeden bir milletin torunları bugün en çok tatil yapan ülkeler sıralamasında ikinciliği kimseye kaptırmıyor. Sonuç; yapması gerekeni yapmakta zorlanan, çabuk usanan bir insan gücü. "Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır" sözünü doğrularcasına, hayatını mahvetmek için her yola başvuran analı babalı ama kimsesiz çocuklar, gençler. Hayattan ne beklediğini, niçin yaşadığını bilmeyen, hangi yoldan gideceğini çözemeyen bir nesil...

Her şey "bir kereden bir şey olmaz" inancıyla başlamıştır. Onlar için bu bir oyundur... Eğlenceli bir oyun. Önce sigara alınır ağıza, içki ihmal edilmez, gece alemleri derken son nokta uyuşturucu... Bir milleti mahvetmek için silaha ne gerek, füze-ye ne gerek? Gençlere sorarsanız aradıkları huzurdur, mutluluktur. Evet... Doğrudur. Ararlar, her insanın doğruyu aradığı gibi...

Oysa kimse onlara doğruyu doğru yerde aramaları gerektiğini anlatmamıştır. Gençler ararlar... Bilmezler ya da bilmek istemezler ki, hayat tek sahnelik bir oyundur. Figuran ya da esas aktör, herkes sırası gelince çıkar ve rolünü oynar. Kimse kimseye sufle yapmaz. Ve bu oyunun tekrarı yoktur. Oynarsın ve biter. Oyunun sonunda çürük domates yerine alkış isteyenler rollerini iyi belirleyip, doğru oynamalıdır.

Gençler!

Lütfen kulak verin bu sese. Hayatın espirisi sadece eğlenme, yeme, içme ve uykuyla sınırlı değil. Sizden öncekiler nasıl mutluluğu aradıysa, sizden sonrakiler de arayacaklar. Tıpkı sizlerin ve bizlerin yaptığı gibi. Oysa bilmeliyiz ki, mutluluk ve huzur biryerlerde saklanmış, yaramaz bir çocuk değil. Adresi belli, nasıl ulaşılacağı belli. Sadece ne zaman, nereye, nasıl gitmesi gerektiğini bilen, iradesi güçlü kişileri davet ediyor ve kapılarını bu insanlara açıyor...

Doğrusu açık adrese de gerek yok. Gerçek, tek cümlede gizli: "Mutluluğun gizi, dünyanın bütün harikalarını görmektir; ama kaşıktaki bir damla yağ unutmadan..."



**Dr. Mustafa
AYDIN**