

## ÇİFTE STANDART DOSYALARI

**GÜNLÜK** hayatımızda, aynı statüdeki insanların birileri tarafından farklı muameleye tabi tutulmaları üzerine -ki özellikle de kendilerini mağdur görenler tarafından- kullanılan bir deyimdir: “**Çifte standart**”

Bugünlerde ise bu deyim yine aynı anlamda; ancak daha farklı alanlarda, ülkeler arası ilişkilerde maruz kaldığımız haksızlıkları ifade etmek için ülkemiz siyasileri tarafından sıkça kullanılmakta.

Yakın tarihimize baktığımızda her dönem, Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda sıkıntıya sokmak, yıpratmak ve birilerine karşı kaybeden durumuna düşürmek için sayısız senaryoların üretildiğini görürüz. Ben bunlara **çifte standart dosyaları** diyorum.

Sayıları onlara varan bu dosyaların kalınlığı, senaryoları ve kahramanları birbirinden tamamen farklı olmakla beraber, aralarında önemli bir ortak özellik vardır: Hepsinin aynı senarist tarafından kaleme alınmış veya alınıyor olması. Alınıyor olması diyorum, zira bu senarist veya senaristler günün şartlarına göre Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal durumu ile keşişecek dosyaları aralıksız hazırlayarak, bu dosyaların yer aldığı dolaplardaki boş kalan rafları doldurmakla meşguldürler.

Söz konusu raflarla çevrili salonun ortasında uzunca bir masa ve bu masanın üzerinde de Türkiye’nin o günkü gücü ile paralellik arz eden bir veya birkaç dosya vardır. İç ve dış politikada istikrarlı bir yol takip ediliyor, ekonomide bir canlılık gözleniyorsa, masa üzerindeki dosyaların kalınlığında ve sayısında artış var demektir. Hayır, aksi bir durum söz konusu ise sayılarında azalma, sırtlıklarında ise incelme gözlenir. Ancak her halükarda, üzerinde Türkiye haritasının yer aldığı masada, okunmaya hazır dosya ve dosyalar vardır.

Masanın etrafındaki senaristler -açtıkları dosyada öngörüldüğü üzere- ellerindeki işaret çubuklarını harita üzerindeki ilgili bölüme doğru yaklaştırdıkça acılarımızın arttığını, dayanılmaz bir hal aldığını görürüz. Hemen koşarız yanlarına. Bin dereden su getirirler. Nice tavizler isterler. Çubuklarını tamamen olmasa bile birazcık uzaklaştırmak için yaramızın üzerinden, çaresiz razı oluruz. Zaten amaçları da budur. İstediklerini aldıklarında, yine kendileri tarafından kaleme alınan bu çifte standart dosyalarını imha etmezler. İleriki bir tarihte tekrar gündeme getirmek için eski yerine, raflarına, yerleştirirler.

Zihnimi zorladım da, en son olarak bu dosyalardan sırtlıklarını okuyabildiklerim arasında: **Azınlıklar, Hatay, Adalar, Kıbrıs, Ege, Batı Trakya, Balkanlar, Ermeni, Kürt, Su, Irak, Suriye, İran, Yunanistan, Petrol, Çekiç Güç, İnsan Kaynakları...** ve şu anda hatırlayamadığım kalın, ince sayısız dosya olduğunu fark ettim.

Kapalı olan raflardaki çifte standart dosyalarının sırtlıklarını okuyamadıkça da okuyabildiklerimizden devamını tahmin edebiliyoruz. Etmesine edebiliyoruz da yetmiyor. Bunu asıl tahmin etmesi gerekenlerin, birbirlerini boğazlamaları ve “**Bize çifte standart uyguluyorlar.**” diye çığırtkanlık yapmaları yerine -aynı yöntemi kullanarak- yaralarımıza bastırılan işaret çubuklarını değil; bunları uzatan elleri kırmalarını bekliyoruz.